

Leestip

De Schatkist
VBS ERTVELDE



TIPS OM VOORLEZEN NOG PLEZIERIGER TE MAKEN!



- 1 Lees het boek de eerste keer alleen
- 2 Maak van voorlezen een gezellig moment
- 3 Bekijk samen de kaft van het boek
- 4 motiveer je kind om ook iets zeggen terwijl je voorleest
- 5 Reageer op wat je kind zegt
- 6 Denk samen na over wat er nog kan gebeuren in het verhaal
- 7 Verklaar of vertaal moeilijke woorden
- 8 Lees actief en met expressie. Gebruik je stem, je handen en je lichaam
- 9 Maak een praatje als het boek uit is
- 10 Lees het boek meerdere keren voor



Blauw ... ik vind je wauw!

Ken je Eefje? Eefje Donkerblauw?

Eefje is een koningin. Maar niemand weet dat .Behalve Eefje zelf.

Eefje is ook een echte babbelkont.

Een donkerblauwe, verschrikkelijke babbelkont.

Iedereen die haar ziet, kan alleen maar "Ooooooh!" en "Aaaaaah!" zeggen.

En verder niets meer. En dat is weinig.

Een lief en sprookjesachtig boek over kleuren, verdraagzaamheid en vooral over houden van.

Eefje Donkerblauw haalde de Top 10 van "Het mooiste kinderboek aller tijden"!

Voor te lezen vanaf 4 jaar.



De NEEhoorn

In het Heerlijke Hartenwoud wordt een kleine poezelige eenhoorn geboren. Hoewel iedereen hem ontzettend li-la-lief vindt en hem gesuikerd geluksgras voert, gedraagt hij zich helemaal niet als een eenhoorn. Hij zegt constant op alles "NEE", dus noemt zijn familie hem de NEEhoorn.

Op een dag ontsnapt de NEEhoorn uit het Hartenwoud en ontmoet hij een wasbeer die niet wil luisteren, een hond die echt nergens van houdt en een prinses die het met niks eens is. Samen trekken ze erop uit. Want samen chagrijnig zijn, is veel leuker!

Een hilarisch voorleesboek vanaf 6 jaar.



Een spannende serie voor de fans van "De magische apotheek":

In het stadje Belony gelooft iedereen in magie en wonderen. Behalve Eline, die vindt het maar onzin. Maar wanneer haar buurmeisje Charlie een chocoladereep eet die nu wel een heel raar effect op haar heeft, begint Eline toch zwaar te twijfelen. Charlie slaat ineens onbegrijpelijke taal uit en kleurt zelfs helemaal groen. Zou het iets te maken hebben met de legende van Madame Picot?

Voor te lezen vanaf 8 jaar.



Een hartverwarmend en humoristisch boek over Vlinder.

Vlinder is stoer, Vlinder is lief, Vlinder is druk, Vlinder is enthousiast en , o ja, Vlinder is geen paard!

Vlinder is een meisje. Ze gaat naar school, naar oma en opa, viert haar verjaardag en Kerstmis net als alle andere kinderen.

Maar Vlinder is heel snel afgeleid door haar ADHD. Dat betekent dat ze zich niet goed kan concentreren, dat ze een beetje druk is, en dat ze wereld om zich heen niet altijd begrijpt.

Maar dat geeft niets. Want Vlinder is ook creatief, slim, vrolijk en spontaan en daardoor gebeurt er altijd wel wat. Vlinder is uniek. Vlinder is Vlinder.

Voor te lezen vanaf 6 jaar



Vroeger was ik een paard.

Klak-klak, ging mijn tong de hele dag en ik draafde de klas rond.

Soms was ik een springpaard. Hup, over de tafels, klak-klak.

Van mijn kleuterjuf mocht ik geen paard zijn. Dan klaagde ze tegen mijn moeder.

Ze zei dat ik druk was en lawaai maakte.



‘Vlinder, een stoel heeft vier poten,’ zegt juf Merel. Ja, dat weet ik ook wel. Ik kan toch tellen? Als ik maar ver genoeg naar achteren leun, dan weet ik zeker dat mijn hoofd de tafel wel kan raken. Bam! Au! Ineens lig ik op de grond. Mijn hoofd heeft de tafel wel geraakt, maar niet helemaal op de manier die ik wilde. Dat wordt vast een grote bult. De kinderen lachen.

‘Ik zei toch dat je niet op je stoel moet wippen? Dat krijg je er nou van,’ zegt juf Merel. Dat heeft ze zeker weten niet gezegd.

‘Dat heb je niet gezegd,’ zeg ik daarom tegen haar.

‘Ik heb toch gezegd dat een stoel vier poten heeft.’ Juf Merel kijkt boos.

‘Ja, maar dat weet ik toch al,’ zeg ik.

Een boek is een schat en verhalen zijn er om te delen met IEDEREEN!

Olivia is een verlegen meisje dat haar leven doorbrengt in boeken en er helemaal bij wegdroomt. Zo beleeft ze de mooiste avonturen vanuit haar knusse kamertje. Op een dag duikt er echter een verhalendief op in de stad die alle boeken komt stelen. Dat kan Olivia niet zomaar laten gebeuren en ze besluit de misdaad op te lossen. Alles wat ze uit boeken leerde, komt daarbij heel goed van pas!

Een kleurrijk prentenboek vanaf 4 jaar.





Terwijl de Verhalendief zat te mokken,
bevoer Olivia de zeeën als een brutale piraat.



anwijzingen als ee

... steeds dichterbij naar Olivia toe.
Ze las verhaal na verhaal en hij vergat
helemaal hoe bang hij was.



Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen mag vervangen door rekenlessen die met hun eigen leven te maken hebben?

Groep zeven van de Rover Hoepsika-school komt in opstand tegen hun saaie rekenboek. De klas sluit een contract met hun juf en meester: dit jaar gaan ze rekenen met vragen die belangrijk zijn voor hun leven. Iedereen één vraag. Elke week één vraag. Die nieuwe rekenlessen zullen alles veranderen.

- Hoe win je alle spelletjes?
- Is plassen onder de douche echt goed voor het milieu?
- Zijn ijsjes overal en altijd even koud?
- Hoe word je rijk?

